

Badkamerkleedjes (182)



We hadden wel badkamerkleedjes, maar echt blij ben ik er nooit mee geweest. Na het uitkloppen of wassen, waren ze na een dag gebruiken weer helemaal geplet. Toen ik dus nog wat bollen Zpagetti tegenkwam, wist ik wat ik ermee ging haken: nieuwe kleedjes.

De kleurtjes zijn zachtgeel en donkergrijs. Helemaal prima. In het boek van Karin Bloemen vond ik een leuk patroontje van een rond kleed. En ik sloeg aan de haak.

Het is wel even anders, hoor! Dat haken gaat behoorlijk zwaar en ik was blij dat het bij twee kleedjes is gebleven.

Nu hoef ik me niet meer te ergeren aan het pletten van de andere kleedjes, die ik nog wel heb bewaard. Ik weet natuurlijk niet hoe lang mijn nieuwe exemplaren het uithouden.

Ik heb er geen rand omheen gedaan, omdat ik dan garen tekort kwam. Ik denk dat ik nog wel een keer een bolletje rood koop en dan een rand maak. Maar dat kan altijd nog!

Ik heb een foto voor je gemaakt om ze te showen. Ik hoop dat je ze leuk vindt.

Dit patroon komt dus van iemand anders, maar als je net zo graag granny squares haakt als ik, neem dan eens een kijkje [in mijn webshop](#).

Hou je haaks!

Annet van Ballegooijen, 011024