

Een klassieke granny square deken (180)



Aan het begin van het jaar vind ik het altijd fijn om goede voornemens te maken. Die moeten echter wel haalbaar zijn. Omdat ik een echte granny square-verslaafde ben, besloot ik dat ik elke dag twee granny squares ging haken. Dat is tot en met nu gelukt. Maar wat ga ik dan met al die granny squares doen? In mijn geval worden het dekens.

Eerst wilde ik een tweepersoons deken haken voor ons bed. Dat is het uiteindelijk niet geworden. Wel is het een klassieke granny square deken geworden en die heeft een plekje gevonden op de kamer van onze oudste zoon. Hij is inmiddels uitgevlogen en dat vind ik soms best wel lastig. Nu ligt deze vrolijke deken op zijn bed en dat maakt me dan weer een beetje blij. Even een knipoogje houdt de boel in balans.

De granny squares zijn met de join-as-you-go-methode aan elkaar gehaakt. De rand zijn granny stripes. Die heb ik verder simpel gehouden. De deken sprankelt al van zichzelf.

Ik heb nog heel veel granny squares over. Dat wordt ook een deken voor het bed van onze tweede zoon die half en half is uitgevlogen.

Hou je haaks!

Annets Alfabet, 250924