

Vijf granny stripes

poncho's – haakblog 167



Vroeger had ik er eentje: een gehaakte poncho. Ook voor mijn poppen haakte mijn moeder schattige kleine poncho's in rood-geel. Het gevoel dat ik daar iets mee moest, liet me niet los.

En toen het hek van de dam was, heb ik meteen vijf ongeveer dezelfde. Eentje ging naar mijn schoonzusje, eentje naar mijn nichtje, eentje naar mijn schoonzus, en twee voor mezelf (ik heb helaas niet van elke poncho een foto).



Voor mezelf haak ik er eentje met Stylecraft Special Dk en eentje met Scheepjes Chunky Monkey. Die is lekker zacht en dik.



Bij een aantal heb ik sliertjes onderaan gedaan. Bij die van mezelf een fluffy randje. En die andere zag ik nu (shame on me) nog helemaal geen randje. Ik heb gewoon nog niet kunnen beslissen, maar ik denk dat het sliertjes worden.

Het patroon is te simpel om [in mijn webshop](#) te zetten, maar leuk zijn ze wel!

Hou je haaks!

Annet van Ballegooijen, 31122023