

Pannenvlappen – haakblog

82



Toen ik vijf jaar geleden de haakpen weer oppakte, was één van de eerste projecten iets kleins en iets praktisch: gehaakte pannenvlappen. Helemaal schattig toch? Aan de haak voor gehaakte pannenvlappen dus.

Diverse soorten pannenvlappen op de pen

Na eens even te hebben gegoogled, besloot ik dat het de [pannenvlappen uit grootmoeders tijd](#) moesten worden.

Ik haakte destijds nog met Saskia van Wibra of Royal van Zeeman, helemaal niets mis mee (nog steeds niet). Aan de haak voor deze pannenvlappen in drie kleuren: rood, wit en blauw. Helemaal leuk.

Omdat ik tijdens al dat gegoogel las dat acryl (wat Saskia en Royal) zijn niet zo geschikt is als pannenvlap. Dit komt doordat de warmte erdoorheen komt.

Dubbellaagse pannenvlappen

Niet getreurd. De volgende pannenvlappen die aan de beurt waren, waren dubbellaagse pannenvlappen.

Dan zou ik dat probleem (dat de warmte erdoorheen komt) getackled hebben en ik weet niet of je het kunt zien op de foto, maar deze zijn intensief gebruikt.

Ideaal doordat ze lekker dik zijn. Dit patroon had ik [hier](#) gespot.

Dat was nog wel een ingewikkeld klusje, omdat je twee kleuren in elkaar haakt. Het zijn eigenlijk in elkaar gehaakte rijen granny stripes.

Als derde een ronde pannenvlap

Tenslotte wilde ik nog een ronde pannenvlap haken en toen was ik er wel weer klaar mee.

De ene kant is rood en de andere is wit. De randen haakte ik om met donkerblauw.

Inmiddels heb ik dus meer dan genoeg pannenvlappen in de keuken.

Die uit grootmoedertijd gebruik ik niet. Die vind ik te mooi en hangen mooi te wezen in de keuken puur voor de sier. Aan de haak dus met pannenvlappen.

Heb je je weleens gewaagd aan c2c haken? Ook zo leuk! Ik ben er behoorlijk verslaafd aan. Je vindt hiervan patronen in [mijn Etsy-shop](#).

Mijn tip voor jou:

Weet je nog niet zeker of een bepaalde haakstijl iets voor je is? Begin dan met goedkoop garen.

Hou je haaks!

Annet van Ballegooijen, 28022020