

## Kroonluchters Zilla – haakblog 132



Een tijdje geleden haakte ik kroonluchter Britt. De Zilla's was ik eigenlijk alweer vergeten, totdat ik ze vond bij het uitruimen van mijn haakhoekje. Ik ben een echte verzamelaar en heb dus echt enorm veel todo-projecten liggen. Zo ook deze.

De blauwe was gelukkig al zo'n beetje klaar. De rood, wit, oranje moesten nog. De Zilla's had ik later gekocht en meteen als cadeautje voor mijn bestie de roze variant besteld. Ik zal eens vragen of zij hem al af heeft.

Tijdens zo'n opruimbui probeer is zoveel mogelijk projecten af te ronden (de kleinste eerst), zodat ik me minder schuldig voel als ik weer garen insla voor een volgend project (shopaholic confessions).

De Zilla's dus. Omdat ik ook [het magazine kroonluchters haken deel 2](#) cadeau had gekregen en daar die superschattige macarons in stonden, heb ik nog even geaarzeld of ik zou switchen, maar nee... toch doorgezet en drie kroonluchters tegelijk gehaakt.

Soms is het namelijk best even kijken hoe iets bedoeld is in het patroon. Het grote voordeel is dat je ze per drie of vier haakt, het voor de volgende wat makkelijker (en sneller!) gaat. Dubbele winst dus!

Ook bij hen heb ik onderaan een kraal met sliertjes gehangen en bovenaan heb ik gekozen voor een dubbele draad lossen en die bovenaan aan elkaar geknoopt.

Nu kan ik voor deze 5 kroonluchters lampjes kopen en kunnen ze mooi branden. Ik hang ze niet buiten, hooguit een dagje, want dan verschieten ze zo (behalve de witte, maar die wordt groen).

Maar ik hang ze in ieder geval op Koningsdag op, want ze zijn zo schattig!

*Mijn haaktip voor jou:*

Heb je een paar haken in huis die niet worden gebruikt? Hang een Zilla op en je bent hip!

Hou je haaks!

Annet van Ballegooijen, 05082022