

Een tweepersoonsdeken wieberdeken in c2c – haakblog 172



Een tweepersoons deken is echt een megalus. Maar als ik er aan begin, ga ik daar niet teveel over nadenken. Anders begin ik nooit. Ik kocht een leuk patroon bij Hook to Hook en sloeg aan de haak. Oh ja, ik kocht natuurlijk ook bolletjes, een heleboel.

En dan maar haken. Het gaat best snel, vooral omdat je elke keer een wieber haakt. Maar daarna alle draadjes wegwerken is een ware crime!

Enne... ik ging ook nog een keertje de mist in met een kleur. Wel of niet uithalen? Wel natuurlijk!



Toen de deken groeide en groeide, ben ik bij mijn broer en schoonzus (voor hen is de deken) langsgegaan om te passen. Hij miste nog wat breedte. Toen ontstond het idee om er tekst aan toe te voegen. Mijn bedrijf heet niet voor niets Annets Alfabet.

Maar welke tekst? Het moest aan beide kanten komen en ongeveer evenveel letters meten. Het werd het woord Welterusten en de woorden Slaap Lekker.



Gelukkig heb ik al vaker [corner to corner patronen](#) gemaakt, dus dat was geen probleem.

Het heeft de deken echt een eigen touch
gegeven. Broer en schoonzus waren echt
superblij en ik ook!

Hou je haaks!

Annet van Ballegooijen, 29042023