

Een kleed met Mickey en Minnie - haakblog 57



Als je ergens van houdt, wil je het overal tegenkomen, toch? Bij mij werkt dit wel zo. Als liefhebber van Mickey en Minnie Mouse vind ik het ook heerlijk om af en toe een deken van deze Disney-vrienden te haken. Daarom vond ik het een leuk idee om aan de haak door te gaan voor een gehaakt kleed met Mickey en Minnie.

Leuke katoenen bolletjes scoren

Eerst bolletjes gescoord natuurlijk. Dat is altijd zo leuk met een nieuw project. Dat je er even over na kunt denken wat je zult kiezen en dan wat later op pad of bestellen via internet.

Omdat het filethaken is (1 stokje en 1 losse), leek katoen me het beste. Dit rekt niet zo als acryl. Ik koos mijn lievelingskleur rood en haakte met [DMC](#), een heerlijke katoen.

Ik ging enthousiast aan de slag, nadat ik een patroon gevonden had. Aan de haak met filethaken dit keer.

Zoek je een leuk patroon. Kijk dan ook eens bij borduurpatronen. Natuurlijk eentje in 1 kleur. Hiermee heb je veel meer keuze. Je moet wel even proberen of je hokjes wel vierkant blijven. Soms kan dit zijn om tussen de stokjes 2 lossen te doen in plaats van 1 losse. Dan wordt het vlakje net wat vierkanter.

Het zou jammer zijn als je patroon heel erg langwerpig wordt. Dat zou jammer zijn. Je kunt het checken door een proeflapje te haken met hierin een cirkel. Als de cirkel een cirkel blijft en niet een ovaal wordt, heb je de juiste manier gevonden.

Filethaken doe je volgens een bepaald patroon

Filethaken lijkt een beetje op borduren. Je haakt volgens een voorbeeld. Dit kan een borduurpatroon zijn. Je hebt open ruimten en dichte ruimten. Zo ontstaat al hakende een patroon.

Het is best nog wel lastig om volgens een patroon te haken. Je kunt niet helemaal los, als je begrijpt wat ik bedoel. Tomeloos haken is er niet bij, want je telt elke keer je ruimten.

En blijven tellen, anders moet je weer een stukje uithalen. Het is een kwestie van goed bijhouden waar je gebleven bent.

Een gehaakt kleed met Mickey en Minnie

Zo ging ik door tot ik helemaal aan het einde. Toen ik klaar was, bleek dat je het patroon helemaal niet zo goed kon zien. Zo jammer. Aan de haak voor een gehaakt kleed met Mickey en Minnie was bijna mislukt.

Gelukkig kon ik het probleem oplossen. Dit deed ik door het haakwerk over een witte plaat te spannen.

Nu zie je het patroon dus wel. Hij hangt gezellig buiten in de tuin. Nu maar hopen

dat een gehaakt kledingstuk met Mickey en Minnie daar niet heel erg verschiet of vies wordt.

Inmiddels heb ook mijn eigen haakpatronen ontworpen. Die vind je in [mijn Etsy-shop](#).

Haken is zo heerlijk! Ik kan het iedereen aanraden. Let wel op, want het is wel verslavend.

Toch vind ik het een goede verslaving. Vooral omdat je je haaksels kunt gebruiken om anderen blij te maken, ze te verrassen met een mooie gehaakte deken of een ander haaksel.

Heb jij weleens wat weggegeven. Je moet wel even ergens doorheen. Het voelt altijd een beetje ongemakkelijk, maar mijn ervaring is dat het echt een goed idee is om te doen. Mensen vinden het fijn als je aan hen denkt.

Mijn tip aan jou:

Je kunt leuke patronen vinden voor filethaken door te zoeken naar borduurpatronen.

Hou je haaks!

Annet van Ballegooijen, 25112019