

Een granny square gingham deken – haakblog 174



Meestal ben ik van de felle kleurtjes. Om toch eens out of the box te gaan, koos ik dit keer voor pastelkleurtjes in groen, khaki en creme.

Omdat ik de gingham-ruit heel leuk vind, was het een uitdaging om deze te verwerken in een deken. Dat is gelukt. De kleurtjes zijn me meegevallen en de deken is een mooi vierkant exemplaar geworden.

De kleine vierkantjes haakte ik aan de achterkant aan elkaar met vasten en lossen ertussen. Het was nog even schipperen om steken van de grote vierkanten en die bestaande uit kleine vierkantjes even groot te krijgen, maar dat is gelukt.



Een mooie rand heeft de deken compleet gemaakt.



Iemand anders vond hem ook leuk en ze kocht hem om hun chalet mee op te pimpen. Helemaal leuk. Dat betekende wel, dat ik er dit keer geld voor kreeg. Dat is ook eens leuk voor een keertje.

Hou je haaks!

Annet van Ballegooijen, 11062024