

## Een granny square deken in rood – haakblog 87



Er

is er weer eentje klaar! Zo'n heerlijke granny square deken. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Dit keer met een rode rand. Ik haak een dergelijke deken altijd met restjes. Daar heb ik altijd tassen vol van. Door al die kleurtjes wordt een gezellig geheel. Aan de haak voor een gehaakte granny square deken in rood.

Ik heb nog geen idee wie deze keer de gelukkige ontvanger is.

Of zal ik hem gaan verloten bij 250 likes op mijn Facebookpagina? Lijkt me ook wel een goed plan.

Nu een gehaakte granny square deken in rood af is, komt er weer ruimte om andere projecten aan te pakken.

Heb je weleens een granny square deken gehaakt? Een echte aanrader. Haak maar aan en haak ook eens zo'n deken.

Een eenvoudig haakpatroon met een groots resultaat!

Ik heb weer een leuke corner to corner deken op de naald staan. C2c haken is echt superleuk. Je kunt een plaatje haken en als je het goed doet, wordt de deken ook echt een plaatje?

Dit moet een tweepersoons variant zijn, dus dat is nog een hele klus. Verder ben ik ook nog bezig met een leuke verhaaldeken.

Dan heb ik ook nog een granny square deken gehaakt met Promowol van de Zeeman. Wel een tikkie stug als je gewend bent aan Stylecraft.

Toch is ie heel gezellig geworden. Ook omdat ik een dubbele draad neongeel van Colour Crafter heb toegevoegd als accent.

Ja, je hoort het goed. Colour Crafter.

Dit komt omdat Stylecraft geen Neongeel heeft. Het wordt toch echt hoog tijd dat ze deze toevoegen in het assortiment.

Oh, en er was nog iets. Ik kwam bij de Wibra prachtig kobaltblauw garen tegen van Saskia. En toen was ik verkocht.

Ik wil namelijk een mooie deken maken voor onze jongste zoon. Dat zei ik net al, maar omdat het met Stylecraft in de papieren loopt, vond ik het geen goed plan.

Totdat ik tegen dat blauw aanliep. Tja, inslaan maar. Ik kocht blauw, rood, zwart en bij de Zeeman van Royal donkercreme en lichtgroen.

Ik word altijd zo begerig van al die kleurtjes. Ze hadden ook nog neonkleurig garen. Daar heb ik ook een zwak voor (waarvoor niet).

Afijn, 43 bollen later was ik verzadigd. Nu eerst maar eens flink aan de haak!

*Een gehaakte granny square deken in rood*

Deze deken is gehaakt met restjes en rood als buitenrand. Hiermee hou je de kleurtjes toch nog een beetje in balans. Een feestje om te haken en een feestje om weg te geven.

Nog meer leuke ideeën voor dekens, vind je [in mijn Etsy-shop](#). Het zijn vooral patronen voor c2c haken. Echt zo leuk!

*Mijn haaktip voor jou:*

Is je budget beperkt? Koop dan eens garen van de Wibra of Zeeman of ander budgetgaren. Dat is prima om een mooie deken mee te haken.

Haken is zo fijn om te doen! Juist omdat je nog steeds sociaal kunt zijn (behalve als je steken telt), je heerlijk kunt kletsen met een vriendin, tv-kunt kijken, radio kunt luisteren, een podcast kunt beluisteren en zoveel meer.

Dat maakt haken voor mij onweerstaanbaar. Wat zit dat gevoel bij jou?

Hou je haaks!

Annet van Ballegooijen, 25032020