

Een gebloemde granny square deken – haakblog

120



Dit is vast niet de eerste blog die je leest over de haakverslaving van mijn bff en mijzelf. Dit is weer zo'n verhaal. Dit blog gaat over een gebloemde granny square deken. Hoe we op maandagmiddag, weer of geen weer, samen heerlijk haken en kletsen en tv kijken en wat al niet meer. Ondertussen haken we de mooiste (ahum) creaties. Meestal haken we aan dezelfde deken, maar dit keer werd ie verschillend. Aan de haak.

Steeds meer dekens met granny squares

Granny squares haken wordt meer en meer mijn passie.

Het grote voordeel is dat je niet de hele tijd met een grote deken op schoot zit en dat is in het tijdperk van opvliegers en hormonale schommelingen echt een voordeel, believe me.

Vierkantjes dus. Een heleboel vierkantjes. Dit keer met een bloem erin, afgewisseld met vierkantjes. Erg leuk.

De bloem haakte ik al eerder in mijn Britto deken en omdat deze bloem zo'n ontzettend leuk effect geeft, besloot ik [het patroon](#) van de bloem nogmaals te gebruiken.

Helaas kan ik het patroon daardoor niet in mijn webshop zetten, maar daar heb ik weer andere leuke patronen geplaatst.

Heldere kleurtjes met wit als accentkleur

Ik koos heldere vrolijke kleurtjes uit de restjesbak. Nou zijn die kleurtjes vaak het eerste op, dus de eerlijkheid gebiedt me te vertellen dat het niet enkel restjes zijn.

We kopen de gezelligste bollen nogal eens bij.

Als accentkleur kies ik meestal zwart, maar besloot nu voor wit te gaan. Een beetje geïnspireerd door Annemarie van Studio Hip en Stip. Bovendien is het zomer, dus wit moest het zijn.

En dan lekker haken zonder al teveel na te denken, hoewel ik de bloemengranny nogal eens uit moest halen, omdat ik toch verkeerd geteld had.

Dit tot grote hilariteit van mijn vriendin. Ikzelf vond het iets minder geslaagd ;).

Daarom is het een goed idee om een tikkie ingewikkelde granny af te wisselen met een makkelijke.

Je moet wel opletten dat de laatste toer van beide granny's evenveel steken heeft. Dat is makkelijker bij het in elkaar zetten.

Een gebloemde granny square deken

De deken groeide en groeide en mijn vriendin keek steeds verliefder mijn kant op.

Niet om mij, maar om de deken. Ze vond hem zo mooi en dat stak ze niet onder stoelen of banken.

Dus toen ik aan haar vroeg: wil jij hem hebben als ie af is, wist ze niet hoe snel ze ja moest zeggen.

Zo gezegd, zo gedaan. Zo leuk dat ik haar er blij mee kon maken. Een knipoogmomentje voor haar en daardoor ook voor mij.



Zij heeft voor mij [ook weleens dekens gehaakt](#) van garens waar ik echt niet mee uit de weg kon.

Nu heeft zij een deken een gebloemde granny square deken van mijn hand. Leuk!

Mijn haaktip voor jou:

Wissel een moeilijke granny square af met een eenvoudige. Dat houdt de lol erin en je hebt meer kans dat je de deken afkrijgt.

Hou je haaks!

Annet van Ballegooijen, 09092021

Hou je van granny squares of c2c haken? Kijk dan eens [in mijn webshop](#). Daar is zoveel haaks te zien.