

Vrouwelijk (143)

Het liefst loop ik in een jeans met hoodie. Daaronder een paar stevige schoenen en that's me. Daar voel ik me helemaal in thuis. Niet vrouwelijk, wel praktisch en het zit lekker. Ik pimp het geheel op met Make-up en sieraden, zoals leuke Zinzi oorbellen, een Pandora armband en een set jasseron armband en ketting. Helemaal prima.

Totdat er een vriendin aanbelt die er schattig uitziet in haar tante Betsy jurkje, gezellige legging en mooie kleurtjes. Prompt voel ik me een boerin. Hoog tijd voor een upgrade naar meer vrouwelijkheid, maar hoe?

Eerst heb ik nagedacht waarom ik me boers voel. Dat heeft te maken met het feit dat ik ondanks mijn sieraden een vleugje vrouwelijkheid mis in mijn outfit. Hoe voeg ik dat toe zonder mijn eigenheid te verliezen? Bovendien vind ik een hoodie vaak net iets te kort en zou ik mijn derrièr graag bedekken met een extra laagje.

Natuurlijk kan ik ook jurkjes gaan dragen en hoewel ik in mijn hart dat refomeisje van toen ben gebleven, blijft een broek (en het liefst een jeans) favoriet. Ik heb al eens van model broek gewisseld, maar een slim fit is het fijnst. Met aangesloten pijpen onderaan, omdat ik altijd ijskoude onderbenen heb. Ik heb ook een flared jeans met uitlopende pijpen. Beetje hippie-look, ook leuk. Maar niet voor elke dag (mede vanwege die koude onderdanen).

Ook kan ik een blouse dragen onder mijn hoodie, maar ik weet zeker dat dat irriteert. En al die knoopjes vast moeten maken, geen zin in. Ik ben geen blouses-mens. Alleen in de tussenseizoenen, zo'n grote, ruime. Gaat een beetje richting tent om alle oneffenheden te camoufleren.

Ook heb ik leuke jurkjes hangen: eentje met een Heidi-print (waarbij zoonlief opmerkte: serieus mam, heeft u nu echt een jurkje met Heidi aan?), eentje met een haakprint, maar vaak draag ik ze niet. Jammer, want ze zijn lekker vrolijk.

Toen kwam er een commercial voorbij waarin ze schootjes, pasjes verkopen. Dus het onderste deel van de blouse, zonder het bovendeeel. Echter, die waren wit of een ruitje. Toch niet helemaal wat ik zoek. Het idee bleef hangen en nu is het iets concreter geworden.

Om toch ook zo'n leuk jurkje aan te kunnen doen, zonder dat het een jurkje is, heb ik op Vinted een uitlopend rokje gekocht, twee maatjes kleiner dan ik draag. Hier ga ik de bovenkant afknippen zodat deze de helft korter wordt, die trek ik strak over mijn heupen en zo heb ik een leuke overgang tussen hoodie en jeans, die me net het vleugje vrouwelijkheid wat ik zoek.

Wordt dit niets, dan ga ik iets haken, iets met granny squares. Ook leuk en origineel, net als mijn haakpatronen. Check Etsy voor mijn haakwinkeltje,

Of het me staat? Dat mag jij beoordelen.

Hou je haaks!

Annet van Ballegooijen, 19022024