

Neonkleurige deken (15)



Als iemand me vraagt een deken te haken, kan ik niet weigeren. Pas geleden heb ik de laatste hand gelegd aan een gehaakte neonkleurige deken.

En toch was ik er niet blij mee. Weet je waarom niet? Omdat ik hem moest weggeven. Nee! Hij is veel leuker geworden dan ik gedacht had en ik was er helemaal verliefd op geworden en toch... krijgt hij een nieuwe eigenaar. Slik, zucht, steun! Maar voor die tijd eerst lekker aan de haak voor een gehaakte neonkleurige deken.

Halverwege vorig jaar deed ik iemand een belofte (echt nooit doen!): ik ga voor jou een deken haken (één van mijn spontane acties). Het lastige (vind ik) als je voor iemand anders haakt, dat je dan niet je eigen wensen voorop stelt, maar die van de ander.

Eigenlijk een lesje dienstbaarheid dus. Ik vroeg haar wat ze leuk vond. Zwart, neonkleurtjes en chaos. Okeeej. Zwart vind ik prima, neonkleurtjes helemaal leuk, maar chaos? No way.

Toch besloot ik de uitdaging aan te gaan. Ik sloeg [Stylecraft Special DK](#) acryl garen in.

Het werden de kleurtjes: Black, Fiesta, Aqua, Matador, Grass Green en Jaffa. En omdat ik de neongele van Colour Crafter toch mooier vond, koos ik daarom Leuven. Nu nog een patroon.



Na een tijdje googelen en op Pinterest rondhangen, had ik mijn keus gemaakt. Het moest de regenboogverzameldeken worden van [haakmaarraak](#). En ik zou ik niet zijn als er niet het één en ander aan aangepast moest worden.

Om een voorbeeld te noemen: de schelpsteek verving ik door de brocante steek. En het Catherinewheel en ik kregen ruzie, dus die verdween van het toneel. Ook heb ik de golfjessteek er nog tussen verwerkt en een paar toeren van de eerste LossenenvastenCAL.



Een gehaakte neonkleurige deken

Dat patroon heb ik uiteindelijk met een paar kleine aanpassingen (alweer!) herhaald en toen had ik een heerlijke deken van 2.10 m x 1.50.

De rand hield ik simpel. Eerst een rij vasten en daarna een leuk boogjesrandje.

Daarna kwam het loslatingsproces. Zucht! Gelukkig was de ontvangster helemaal in de gloria met de deken. Ze vond hem prachtig! Ik weet niet wie er meer straalde, zij of een gehaakte neonkleurige deken!

En ik? Ik was hierdoor eigenlijk ook helemaal blij.

ijn haaktip voor jou:

Bezint voor je begint. Soms is weggeven echt heel erg moeilijk.

Zo'n strependeken is heel leuk om te haken, maar ik heb iets ontdekt wat nog veel leuker is. Granny squares haken! Gewoon die traditionele. Zo leuk en ontstressend om te doen. Daarom besloot ik de stoute schoenen aan te trekken en mijn eigen haakpatronen te gaan ontwikkelen. Dat is gelukt. Ze staan in [mijn webshop](#).

Ook haakpatronen van c2c haken staan in diezelfde webshop. Omdat c2c haken ook erg leuk is. Je kunt hele plaatjes omwerken naar een mooi patroon.

Hou je haaks!

Annet van Ballegooijen, 15022018