

## Cadeau (144)

Wat doe je als je een groot cadeau krijgt? Zomaar out of the blue? Zonder bijbedoeling. Omdat iemand dat op zijn of haar hart heeft? Het overkwam mij deze week.

Ik had aan het einde van vorig jaar de mogelijkheid een iPad te kopen. Mijn eigen iPad was echt oud en kon de nieuwste updates niet meer aan. Maar zo'n iPad is echt een dure aankoop en het lukte me om via mijn laptop mijn oudje toch nog een laatste update te bezorgen. Niet helemaal naar de nieuwste versie, maar goed genoeg voor nog een jaar erbij.

Ik was tevreden en dacht er niet meer aan. Ik was ook trots op mezelf, dat ik niet iets nieuws had gekocht voordat het oude echt op was. Volgend jaar keek ik wel verder. Totdat een goede vriend zijn iPad wilde verkopen, mijn verhaal kende en mij als eerste de kans gaf die van hem (net een jaar oud) over te nemen voor een prikkie.

Ik ging erover nadenken, maar omdat ik geen job heb en slechts van de verkoop van mijn haakpatronen wat inkomsten heb, stond de vlag er niet goed bij. Ik zou moeten weigeren. Totdat hij gisteren appte en vroeg of hij langs mocht komen. En je raadt het al: ik kreeg de iPad! Gewoon zomaar! Nou ja, zeg! Ik smolt bijna, zo lief vind ik dat.

Toch heb ik nu de neiging om iets terug te doen. Hem iets te geven als bedankje. Toch weet ik uit ervaring dat dat niet de bedoeling is. Ik haakte ooit twee mooie dekens voor twee schatten van mensen. Gewoon zomaar, omdat ze het zwaar hadden en hebben. Ze waren er heel blij mee. En ze hadden de neiging me keer op keer te bedanken. Ik kreeg zelfs een

eigengebakken appeltaart. Lief, maar niet nodig.

Van iemand anders die ik een deken schonk, kreeg ik een enorme bos bloemen met vaas. Weer een dankbare ontvangster, gaf me geld voor de wol. En dat is dus niet nodig. Voelt ook heel ongemakkelijk. Daarvoor heb ik het niet gedaan. Liefde hoeft niet te worden betaald.

Nu zit ik echter in hetzelfde parket. Zal ik gewoon blij zijn en genieten van mijn iPad en het daarbij laten? Of zal ik hen met giften overladen? Hoe zit dat met Gods genade? Dat is ook helemaal voor niets. Jezus betaalde de prijs voor onze vrijheid. Als ik Hem alles wil terugbetalen, wordt Hij daar blij van of doet dat af aan de vreugde van het geven?

Ik ken wel het verhaal uit de Bijbel dat iemand een grote schuld kreeg kwijtgescholden en die vervolgens iemand die bij hem een schuld had, vroeg hem stante pede te betalen. Daar was God in ieder geval niet blij mee. Misschien is het antwoord dat ik op mijn beurt goed doe aan anderen. In mijn geval met gehaakte dekens.

Ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik ben wel ontzettend blij met mijn iPad en het geschenk van vriendschap!

Hou je haaks!

Annet van Ballegooijen, 22022024